

## **Danmarks Naturfredningsforening. Slagelse.**

### **Årsberetning. 2014.**

I Danmarks Naturfredningsforenings Slagelse-afdeling arbejder vi selvfølgelig efter foreningens overordnede og langsigtede mål, der er, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.

Og vi arbejder selvfølgelig med de muligheder, som der gives her i Slagelse Kommune.

Derfor forholder vi os til og kommenterer eller klager over de planer og tilladelser der gives af myndighederne, - kommune, region og naturstyrelsen.

Derfor deltager vi i alle de kommunale råd og udvalg, som vi kan deltage i.

Derfor plejer vi, i samarbejde med Naturstyrelsen, Tårnborghøj borgbanke.

Derfor.....

### **Naturen i Slagelse.**

I 2007 udarbejdede vi hæftet "Naturen i Slagelse". I den fremkom vi med vores ønsker til udviklingen af naturen i Slagelse kommune. Formålet med hæftet var at inspirere og lægge pejlemærker ud, dels for at vi selv havde mål at arbejde med, dels for at inspirere kommunalpolitikere og forvaltning, - og ikke mindst fortælle vores medlemmer og borgere, hvad det er vi arbejder med og hen imod.

Eksempler på projekter, som falder i tråd med vores ønsker:

Tude Ådal, - Det store grønne V.

Oldenbjerg, - etablering af ny natur.

Skovrejsning nord for Slagelse, - skovrejsning.

Hejninge mose, - naturpleje.

Vandløbsrestaureringer.

Fodsporet.

Klokkefrøprojekter.

Der er selvfølgelig mange flere tiltag, som mere eller mindre passer med vores ønsker.

I løbet af det kommende år vil vi, som opfølgning, udarbejde en helt ny udgave af "Naturen i Slagelse", hvor vil fremkomme med afdelingens ønsker, dels baseret på vores viden om naturen i kommunen og dels på den kommunale naturkvalitetsplan og landskabsplanlægning, Naturplan Danmark og de statslige naturplaner.

Eksempler på emner/ sager der vil blive en del af den nye udgave:

Fortsat arbejde med Det store grønne V./ Sikring af ådalene.

Bekæmpelse af invasive arter.

Etablering af ny natur/ naturgenopretning.

Jeg vil kort fremhæve to af de sags typer, som vi har beskæftiget os med i år, - to sags typer, som vi også vil følge tæt næste år, fordi vi mener, at begge dele er en uskik, som i allerhøjeste grad skæmmer vores landskab.

### **1) reklamer i det åbne land.**

Vi er af den opfattelse, at antallet af reklamer/ uønskede/ ulovlige skilte i det åbne land er stigende, - hvilket både er ulovligt og uheldigt.

Vi har derfor sendt, foreløbig, fem eksempler til kommunen, hvor vi venter på svar, derefter vil vi følge op med flere.

### **2) plastiklandbrug**

En ny tendens i dansk landbrug er plastoverdækkede tunneler til frugtdyrkning.

Heldigvis har vi ikke, endnu, mange eksempler her i kommunen, men de findes. Vi vil følge udviklingen tæt, og da plasttunnellerne ikke umiddelbart kan forbydes, vil vi hele tiden søge at stille krav til afskærmede beplantning samt sikre at plastikken nedtages i rette tid som krævet.

### **Naturplan Danmark.**

Sidst i oktober kom regeringen med en plan for vores fælles natur, Naturplan Danmark. En plan, som vi glæder os til at nærlæse og følge op på, så den, også i vores kommune meget trængte natur, kan sikres, plejes og genoprettes.

Planen bygger på tre indsatsområder:

- Mere plads og mere sammenhængende natur.
- Styrket indsats for vilde planter og dyr.
- Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv.

For hvert indsatsområde er der opsat konkrete mål, hvilket er meget positivt.

Desværre skal naturindsatsen på private arealer baseres på frivillighed, hvilket kan forhindre en absolut nødvendig naturpleje på arealer med sjældne og truede dyr og planter, hvilket er set i forhold til den kommunale naturkvalitetsplan, hvor nogle lodsejere ikke har ønsket at deltage. Heldigvis fremhæves det også i planen at fredningsindsatsen skal fortsætte og fokuseres, også gennem fredning af mindre arealer.

I forbindelse med realiseringen af Naturplan Danmark har kommunerne fået en væsentlig opgave i udarbejdelsen af "Grønt Danmarkskort".

Det grønne Danmarkskort skal vise, hvor den eksisterende værdifulde natur er, og hvor ny natur, der kan skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder kan ligge. Grønt Danmarkskort skal sikre en fokuseret samlet naturindsats.

Kommunerne får opgaven med at udpege Grønt Danmarkskort, så udpegningen kan være klar til kommuneplanrevisionen i 2017.

Vi regner selvfølgelig med at blive inddraget i arbejdet, så vi med vores viden og interesse kan bidrage til at sikre vores fælles natur.

En afsluttende kommentar til begrebet ”**at udfordre lovgivningen**”.

Betyder det at stille spørgsmål, at debattere eller betyder det, at man ikke skal følge loven, hvis man ikke vil.

I forbindelse med de statslige vandplaner oplevede vi, at et flertal i Byrådet ikke ville sende den lokale del i lovpligtig høring, at udfordre lovgivningen kaldte de det.

Nu har vi i forbindelse med kloakering i det åbne land igen hørt begrebet fra det samme flertal.

Vi forventer selvfølgelig, at Byrådet følger lovgivningen.