

Kystvandring på Stignæs.

Søndag d. 10. juni 2012 havde vi en kystvandring på Stignæs, fra Klintevej, hvor den tidligere landsby Holten lå, og til Sevedø.

Der var mødt 24 deltagere op, der gerne trodsede elementernes rasen. Det blæste voldsomt, det var køligt, og luften var fugtig af småregn og havsprøjt.



Thomas Karlsen og Lone Johansen bød velkommen og fortalte kort om området og om gældende regler for adgang til naturen.

Derefter begav flokken sig østover langs stranden.

En flok kvier og en tyr var for nylig sluppet på græs, og de løb frem og tilbage for at markere, at vi havde bevæget os ind på deres territorium, men de holdt sig på behørig afstand.

Vi havde i dagens anledning fået tilladelse af Sevedø til at forkorte turen og krydse ind gennem det private område ved villaen Sevedø. Derfra videre ad Sevedøvej til stien ned til strandene, som vi bevægede os årvågne hen over, her midt i fuglenes yngletid.

Vi kunne have dvælet ved den spændende botanik, fuglelivet og geologien i området, men vejret indbød ikke til mange stop undervejs. Alligevel synes vi, at det var en god tur, ikke mindst på grund af det smukke område.

Tak til skytten på Sevedø for velvillighed og for at møde op og hilse på.

Kurt & Lone Johansen, DN Slagelse



Deltagerene står på voldanlægget som måske er fra 1100-tallet.



*Et kig langs
stranden
mod Sevedø*



*Pæle med
fiskegarn
ved Sevedø*