

## **Årsberetning for 2011. Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Slagelse.**

### **Tude Å**

Tude Å har været på DN-dagsordenen længe. Vi er derfor rigtig glade for kommunens gennemgribende tiltag for naturgenopretning i Tude Å dalen. Derfor er projektet også på en fremtrædende plads på dette årsmøde.

For Tude Å som mange andre områder gælder, at naturen i mange år har været udsat for vanrøgt og at det i høj grad er kommunens indstilling, der afgøre om der skal gøres noget. Ikke mindst set i lyset af, at det er betrængte økonomiske tider er det godt at se, at man kan finde tid og penge til at gøre en indsats.

Vi har kontakt til kommunen ad flere veje, Vandsynsrådet, Natursamrådet, Agenda 21 udvalget og i øvrigt gennem henvendelser direkte til DN i sager om miljøtilladelser. Vi har også en del kontakter til kommunen foranlediget af borgeres, medlemmers og bestyrelsens egne iagttagelser af, at der er noget galt som vi mener kommunen bør ind over.

Vores henvendelser bliver altid behandlet seriøst og hurtigt.

Vi er glade for på den måde at være medspillere. Endelig er det vores oplevelse, at kommunen har lyttet meget til vores forskellige visioner for kommunens fremtidige natur.

### **Naturens dag**

Igen i år lagde vi vores indsats på Tårnborg Borgbanke. En enkelt deltager ud over de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, troppede der op. Og så selvfølgelig 2 medarbejdere fra Naturstyrelsen, der har plejepligten af området. Så selv om vi fik gjort et godt indhug i det vildtvoksende krat især på toppen af banken og i øvrigt havde en hyggelig dag og en god frokost er der grund til eftertanke. Banken ligger et pragtfuld sted omkranset af sø, mose, eng og fjord så nogle af de klassiske danske naturtyper er repræsenteret på stedet. Vi opgiver ikke banken som vores indsatsområde i forbindelse med Naturens dag, men nok prøve at give den et bredere tilsnit, så dagen også kan bruges oplysende om den danske natur og de oplevelser, der venter der.

Måske kunne vi få vidende personer fortælle om stedet og på små udflugter orientere om den rige natur, der nærmest ligger for foden af banken. Under alle omstændigheder må vi finde en strategi for, hvordan vi får en bredere opbakning til arrangementet.

### **Gudum skov**

I et samarbejde med Friluftsrådet har vi holdt et heldagsarrangement den 27. februar om visionen for en skov nord for Slagelse, Afgrænset af Gudum å/ Tude Å og Kalundborgvejen. Ideen er at genstarte en gammel samarbejdsaftale om skovrejsning.

Dagen skulle bruges til at forny interessen og ikke mindst inddrage beboerne i området. Det vil der snart komme en pjece (et borgernes idekatalog) ud af og vi vil selvfølgelig tage kontakt med byrådet for at sætte gang i den politiske proces.

Vi var mange deltagere heraf en del beboere. Ud over oplæg fra Friluftsrådet, Naturstyrelsen, DN, en beboer, en kommunal ungdomskonsulent var der gruppearbejde om en vision for området, og der kom mange ting på bordet herunder et andet navn for området, placeringen af skov og skovens indhold.

Det var en positiv dag og det virker som om en del af beboerne er med på ideen. Det store problem som i så mange sager er økonomien og her har vi en seriøs udfordring. Men der skal være mere skov i DK, det er det helt overordnet politisk enighed om, så må vi efterfølgende se hvordan vi får rejst midlerne.

### **Fredninger**

Vi har siden sidste årsmøde været involveret i en konkret fredningssag. Lilleskoven ved skrænten efter Korsør skov og Ceresengen ind mod Korsør var udsat for hærværk i form af træfældning. Fældningen var sket på en måde så en beboer på Skovåsen havde fået udkik ud over Storebælt.

Overgrebet var både anmeldt til kommunen og DN af flere bekymrede borgere.

Kommunens svar på udviklingen var hurtigt at få rejst en fredningssag på hulstien/ Lilleskoven og et par andre tilstødende mindre områder.

Der har været syn i sagen med deltagelse af DN. Vi støtter selvfølgelig fredningen. Det er en hel unik sti som kun kan anbefales at gå en tur på. Det var en hurtig og resolut handling af kommunen og som vores deltager i synet udtrykte det, så kunne vi nok ikke have gjort det meget bedre selv.

Vi har fornyligt i bestyrelsen opfrisket præmisserne for en fredning. DN kan selv som privat organisation rejse en fredningssag, hvilket er ganske unikt set i et internationalt perspektiv.

Vi holder selvfølgelig øje med om der skulle være oplagte emner til en fredning og modtager selvfølgelig seriøse forslag udefra også.

DN har fra centralt hold her i jubilæumsåret iværksat et større fredningstjek. Vi har i den forbindelse haft lup på Skælskørområdet og Tude Ådal. Omkring Tude Ådal har vi haft et par kritiske bemærkninger omkring et par ændringer i området der ikke er i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne ligesom vi har gjort opmærksom på, at der er et kæmpeproblem med bjørneklo. Kommunen er blevet gjort bekendt med vores observationer. Omkring bjørneklo har vi bedt kommunen om et møde om bekæmpelse af bjørnekloen.

## **Planstrategi**

Slagelse kommunen har for øjeblikket en høring i gang om Planstrategi 2011. En forløber for den kommende Kommuneplan 2013. Vi har aftalt et møde om planstrategien den 10.11. altså på torsdag med forvaltningen. Kommunen har mange gode initiativer og tiltag, men vi efterlyser fra DN noget mere natur i planen, herunder naturpleje, biodiversitet, grønne korridorer og økologiske forbindelser.

## **Fodsporet**

Fodsporet er nu en realitet. Det er vi stolte af, da DN var en af de oprindelige initiativtagere til projektet også selvom det ikke fremgår af officielle analer.

Ved selvsyn har jeg oplevet, at stien bliver flittigt brugt. For naturen er stien en gevinst. Måske ikke i så høj grad vi i DN har forestillet os det. Optimalt vil stien være en økologisk forbindelse med spredningsmuligheder for dyr og planter. Det vil kræve naturpleje af stien og nogle steder mere beplantning mellem den asfalterede sti og det opdyrkede agerland. Så selv om stien nu er en realitet er vi ikke færdige med at snakke om den.